

# Bølling



## Et forslag til forskønnelse og udvikling

Udarbejdet af

En arbejdsgruppe under Sogneforeningen  
den 7.8.2014

v. 2014.10.08



## Indledning

Dette forslag er udarbejdet på baggrund af et borgermøde, som blev afholdt den 20. maj 2014 i Bølling Forsamlingshus. På mødet blev der fokuseret på ønsker og muligheder for udvikling i Bølling.

Forslaget her tager sigte på forskønnelse af landsbyen og har især fokus på veje og pladser samt begrønning. Der arbejdes i andre grupper med oprensning af Damslund og etablering af en cykelsti til Skjern.

Arbejdsgrupperne er etableret af Sogneforeningen.

## Bølling

Bølling ligger godt 3 km nordøst for udkanten af Skjern i fugleflugtslinje. Landsbyen ligger smukt i det blødt strøgne bakkegrund, der skræner ned mod Skjern Å. Der er 386 indbyggere i sognet, hvoraf ca. 200 bor i selve landsbyen.

Landsbyen ligger så tæt på Skjern, at den har potentialet til at virke som "forstad" til byen.

Selve landsbyen ligger roligt, som en kompakt landsby med fire indfaldsveje fra hvert sit verdenshjørne. Der er ikke mere end 2 km imod syd, øst eller vest før man er på en hovedvej.

Der er et aktivt erhvervsliv: Bølling Auto, Wima, Alfa Laval og Flextræ.

Beliggenhed og form er en styrke ved Bølling. Landsbyen ligger i nærheden af Skjern, og den kompakte form gør den let at overskue og færdes i. Der er mange kroge, stier og pladser, som gemmer på oplevelser og overraskende indkig. De fire indfaldsveje gør det enkelt at komme til og fra Bølling, uanset hvor man skal hen, og Bølling er også begunstiget af, at flere busruter krydser Bølling. Alligevel er det sikkert at færdes, og der hersker fred og ro, idet byen ikke gennemskæres af en hovedvej, som så mange andre landsbyer

Midt i byen ligger stadion – landsbyens grønne hjerte. Her er der en grillplads og en



*Den nyrenoverede legeplads på stadion*

moderne, nyetableret legeplads og god plads for ungerne til at boltre sig.

Omgivelserne er frodige, bølgede marker med en meget høj bonitet. Dyrelivet er rigt, rådyr, fasaner og harer er talrige, og af og til stryger der også en ræv forbi. Vejene er små, og giver rig mulighed for en cykel- eller gåtur.

Syd for byen ligger Damslund, en beplantet mergelgrav med et hyggeligt stisystem mellem flere små søer. Damslund er beplantet af Hans Okholm som gjorde en stor indsats for at få beplantet Vestjylland.



*Mindesten for Hans Okholm*

Nærmer man sig Bølling fra syd, får man et usædvanligt smukt udsyn til kirken, som rejser sig på toppen af bakken.



*Kirken ligger og byder velkommen når man kommer sydfra*

### **Landsbyfællesskabet**

Bølling har et stærkt landsbyfællesskab med mange klubber og foreninger. Byen er aktivt engageret i Firkløversamarbejdet mellem foreningerne i de fire sogne, Bølling, Sædding, Finderup og Hanning, og på festdage flages der i hele byen og specielt ved de fire indfaldsveje.

I Bølling er der mange unge familier som har udnyttet muligheden for en relativ billig bolig nær Skjern. Mange af husene er fine gamle landsbyhuse, med originale arkitektoniske kvaliteter.



*Et fint lille landsbyhus under renovering.*

På Vinkelvej findes et nyere velplejet parcelhuskvarter. Og mod syd er der et område med store parceller – hobbylandbrug, hvor der er gode muligheder for at holde dyr - blandt andet heste – en mulighed som flere benytter sig af.



*Et nyrenoveret stuehus i bymidten*

Børnene går i skole i Rækker Mølle, hvor der er en meget velfungerende skole for 157 elever – en størrelse der sikrer den faglige kvalitet, samtidig med at den enkelte elev kan overskue skolen, og kende alle elever og lærere. Skolen er en integreret del af sognene og har stor forældreopbakning.

Bølling har et forsamlingshus, og et klubhus for den lokale motorcykelklub, Bøllinghus MC. Forsamlingshuset bruges til større fester, mens Bøllinghus – ud over klubaktiviteter – også bruges til forskellige arrangementer for byens borgere. For eksempel blev der i foråret 2014 afholdt en meget velbesøgt, lokal kunstudstilling.

Der er lokale dagplejere, som har stor glæde af stadion og legepladsen, der er et hyppigt mødested for de mindste om dagen, og for de større om aftenen.

Sankt Hans aften samles man til bål. En hyggelig aften med grill og forskellige dyster mellem "by og land".

Om sommeren er der motionscykling og gåtur for alle hver onsdag aften. Mandag er der

petanque på station. Om vinteren, når vejret ikke længere er til udendørs aktiviteter, er der en kreativ klub, som mødes om onsdagen.

I begyndelsen af maj samles folk og renser byen og indfaldsvejene for affald – afsluttende med brunch i Bøllinghus.

I august er der byfest på stadion.

Nye tilflyttere bliver godt modtaget. De har oprettet en "pige-" og en "drengklub", hvor de kan mødes hos hinanden.

Om sommeren arrangerer Bøllinghus MC træf en gang om måneden. Så er torvet tæt spækket med skinnende motorcykler fra hele Midtjylland. Alle i Bølling er også velkomne til at komme og nyde cyklerne, 'sparke dæk' og spise en gang grillstegte ribben.



## Forslag til forskønnelse

Arbejdsgruppen "Forskønnelse af Bølling" har peget på følgende forslag. Forslagene er vist på kort på sidste side.

### Renovering af byens gader og torv

Vejene i byen generelt trænger til nyt asfalt.

Princippet i forslagene er et gennemgående materialevalg ved belægningen de forskellige steder i byen. Ønsket er, at der anvendes fliser og chaussesten til markering af særlige arealer.

#### *Byens centrum*

Det foreslås, at krydset i midten af byen skal markere landsbyens centrum med et hævet felt af flise- eller brostensbelagt vej. Feltet skal både virke hastighedsdæmpende og markere centrum.

#### *Torvet*

Torvet er pladsen foran "Bøllinghus", Kildevej 1. Denne plads fungerer som udendørs mødeplads for byens borgere, og kunne renoveres med en smuk flisebelægning.

#### *Pladsen foran forsamlingshuset*

Pladsen foran forsamlingshuset er asfaltbelagt og flyder sammen med vejarealet. Bilerne kører ofte stærkt forbi forsamlingshuset og det er specielt farlig når der er fest, fordi børn leger foran huset. Det foreslås, at vejen og pladsen foran forsamlingshuset hæves og belægges med fliser eller chaussesten, således at bilisterne sænker farten og får fornemmelsen af at køre over forsamlingshusets plads – sheared space. Samtidig kan man ved at fjerne nogle træer og buske foran idrætspladsen skabe indkig til pladsen, og "invitere" de legende børn til at gå over på den fantastiske legeplads.

Man kan overveje at flytte vejen et par meter over mod idrætspladsen i en bue og på den måde skabe et torv foran forsamlingshuset, og yderligere dæmpe trafikken.



*Forsamlingshusets plads flyder sammen med vejen.*

#### *Indkørslen fra vest - Baunehøj*

Afmærkningsskiltet fjernes og i stedet anlægges et større bed af bøgepur der skal nå en højde af 1,2 meter. I bedet plantes tre højere træer for at synliggøre bedet når man kommer vestfra og bryde den flade overside.



*En ikke alt for charmerede indkørsel til byen skal ændres*

#### *Buskur*

Garagen der tilhører Toftevej 6, men ligger på Kildevej rives ned, og i stedet anlægges et buskur, så børnene kan vente i tørvejr på skolebussen.

### *Møllepladsen*

Pladsen kan eventuelt asfalteres og begrønnes. Pladsen kan derefter benyttes som parkeringsplads for Toftevej 4a, b og c.

### **Husene**

Der er specielt tre huse, hvor det ville pynte, hvis de bliver fjernet: Toftevej 5, 9 og 14.

### **Byens historie**

Historisk set har der været mange butikker og virksomheder i landsbyen. Man kunne formidle denne historie ved designede husnummerskilte, med et lille symbol for hvilken butik, der har været der før – en kringle hvis huset har haft en bager, en okse for slagteren og en ambolt for smeden. Dette kunne suppleres med en QR kode, som henviser til en side, hvor husets historie og eventuelt gamle billeder formidles. Sådanne skilte ville gøre det til en endnu større oplevelse at gå en tur gennem byen.

### **Et grønnere Bølling**

Det er et stærkt ønske at få gjort Bølling grønnere.

Det foreslås at plante en allé række fra kirken og op til Bølling, for at markere ankomsten til landsbyen. Der er allerede en række træer langs Gammel Skolevej. Rækken kunne fortsættes helt op til byen.

Trekanten i den nordlige del af hobbybrugene kunne også plantes tættere.

På den tomme grund – Bavnehøj 13 – laves der en lund med bærbuske og blandede træer, gerne med kirsebær- og æbletræer, så den kunne virke som byens frugthave.



*Hvad med en frugtplantage på Bavnehøj 13 ?*

Der er allerede en del træer i Bølling – enkelte af dem er gået ud. De udgåede træer fjernes af en arbejdsgruppe i byen.

Bag "missionshuset" er der et lavbundsområde – her kunne der udgraves en sø.

### **De grønne frivillige**

Der kunne etableres en gruppe af frivillige, som jævnligt mødes for at forskønne byen. Den kunne luge i fortovene, supplere kommunens græsklipning på stadion samt trimme hækkene på stadion. Rabatterne langs indfaldsvejene kunne trimmes, og der kunne plantes blomster. Og så kunne den tilbyde hjælp til at holde haven for dem, der har vanskeligt ved det selv

### *Landsbypedel*

Man kunne også undersøge, om det var muligt at få tildelt en "landsbypedel", måske på forsøgsbasis. Godt nok har kommunen ikke mange arbejdsløse længere, men mon ikke der kunne findes en på seniorordning, som havde lyst til at nusse om Bølling – og eventuelt flere landsbyer.



# Legend

- Grønne områder
- Træer
- Torve
- Vejarealer



Begrønnet indkørsel til byen

Busskur

Byens vejkruds.  
Hævet flade - fliser

Torvet.  
Flisebelægning

Mølletorvet.  
Asfalteres og  
begrønnes.  
P-plads.

Frugttræer på ubebygget  
grund.  
Bavnehøj 13

Forsamlingshuset.  
Forplads markeres.  
Vejen hæves.

Alletræer langs Kildevej